

kys dine ar

favn



WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

hvis det gør ondt

Du gik i stykker
Så kom du til mig
Hvad ku' jeg sige
Og gøre for dig som du
Ikke selv ku'

Du sagde bittert
Og stadig i chok
"Når livet giver
Så kræver det nok en dag
Noget tilbage"

Hvis det gør ondt....
Så har jeg åbent døgnnet rundt
Jeg aner ikke mine levende råd
Men for dig
Finder jeg
Sikkert på noget

Du sagde "Tryghed
Er ren illusion
Skabt af fanden
Der fniser når nogen igen
Hopper på den"

Intet er sikkert
Det ved du da godt
Vi lever livet
Og lærer så småt hvordan
Hvis man da kan

Hvis det gør ondt....



første sal

Mens solen skinner og bliver ved
Går jeg med blikket slået ned
For alt det overblik jeg har
Er væk ved næste skridt jeg tager

I verdens lykkeligste land
Går en uheldig lille mand
Jeg kan min dagbog udenad
Men tør ikke vende det næste blad

Jeg springer ud en dag
Fra første
Første sal
Jeg springer ud en dag fra første sal...

En baby sparker i sin mor
Ved ingenting - har ingen ord
Men synger med på livets sang
Var jeg mon virkelig sådan én gang

Jeg springer ud en dag...



nu har du låst mig ude

Engang ku' vi tale om alt
Så hvorfor har du lige pludselig valgt
At det kun er dig selv du vil høre
Mens jeg plasker rundt i det vand
Du hælder ud af dit øre

Nu har du låst mig ude
Lukket og slukket for enhver dialog,
Jeg står stadig herude
Og jeg er langt fra så alene
Langt fra så alene
Langt fra så alene som du måske
Gerne vil tro

Du kom til mig med en drøm
Og ordene faldt i en fristende strøm
Men den rolle jeg skulle spille
Havde du aldrig tænkt dig at spørge mig
Om jeg egentlig ville

Nu har du låst mig ude...

Er der nogen der har hvisket dig noget?
Og er der mon noget, du måske blev lovet?
Når to har noget de vil dele
Er den stærkeste den
Der har mindst imod at smide det hele

Nu har du låst mig ude...

Vild forvirring hos de fleste her
De kan ikke huske ro og klarhed mere
Deres næver er løse
Deres foldeknive står på spring

stille derude

De fik nok af robotter og gør nar af de få
Der forsøger at få dem til en dag at forstå
Ikke alt er sort/hvidt
Eller til at tage og føle på

Der er stille derude...

Frygten trives i uvidenhed
De bliver ved med at sparke selv når du ligger ned
Men det er ikke personligt
Du var bare det forkerte sted

Og man holder sig klar til at forsvare sig selv
Så man ikke en dag går hen og bliver slået ihjel
Du har blodstænk på skjorten
Men du har den på alligevel

Der er stille derude...

De giver slatne håndtryk mens de kigger ned
Prøver nødigt på noget uden sikkerhed
Hvis forandring fryder
Er det noget den gør et andet sted

Klyng dem op og lad dem hænge til de selv falder ned
Så kan de lære at lade os andre gå i fred
Giv os øje for øje
Det har Gud vist også sagt et sted

Der er stille derude...

så sent som i går

Så sent som i går
Lå mit liv præcis hvor det sku'
Så sent som i går
Sad jeg og så frem til lige nu Tag mig tag mig tag mig tilbage!...
Så kom du og i næste nu lå jeg
Helt forvirret og troede
Verden vendte på hovedet

Tag mig tag mig tag mig tilbage!
Tag mig tag mig
Tag mig tag mig tag mig tilbage!

Så sent som i går var planerne lagt
Og tiden blev brugt
Som jeg nu havde forstand til
Så sent som i går var Plejer på plads
Men Plejer er død
Og det er vi ikke vant til
I går gik hen og blev til i dag
Men giv mig lige i går tilbage
For verden er ny
Og det er jeg ikke mand til

Så sent som i går
Vidste jeg hvor jeg skulle hen
Men det var i går
Den dag kommer aldrig igen
Men det rod som du efterlod
Skal jeg leve med fra i dag
Hvor blev fremtiden af

farvel til verden

Tankespind
Jeg driver ud og ind
I jagten på ikke noget
Enetid
Autonom inderlighed
Et indvortes ud med sprø
Rundt om hver krinkelkrog
Boblende under lag
Lurer de ting som man helst
Forvrænger
Smerten der rammer én
Frygten der lammer én
Din egen sandhed der kun
Forvrænger

Slip det fri
Luk dine øjne i
Og verden er helt din egen
Nødingang
Åben hver eneste gang
Dù møder en sten på vejen
Verden omkring mig faldt
Kaos var overalt
Jeg måtte væk fra et liv i laser
Slæbte mig tungt af sted
Men slæbte smerten med
Fortidens tænder i mine haser

Farvel til verden
Vil du savne mig
Jeg søger ind til kernen
Gætter mig vej
Endelig endelig
Endelig i sikkerhed

Røgelse
Jager hvert spøgelse
På flugt så jeg trygt kan færdes
I mit rod
Kaoset i mit hoved
Som blander sig med mit hjertes
Ord der blev sagt for sent
Ord som blev sagt og ment
Ord der blev søm i vor fælles kiste
Har ingen betydning mere
Nu er kun stilhed her
Tænk er tanke der bliver
Den sidste

Kun i et glimt
Altid i glimt med dig
Ser jeg mit håb
Komme og gå
Gå gå sin vej

tåben

Det skulle være så enkelt
Bare noget man har
Kærligheden jeg kræver
Men du undviger bare

Alt preller af
Alt preller af på dig
Fjølser som mig
Der ikke er dig
Kan begå fejl
Kunne jeg blot lade det ligge
Men det falder mig svært
At blive belært af en tåbe
Der selv intet har lært

Som en planet
Som en planet på vej
Altid og kun
Kredser jeg rundt
Rundt rundt om dig

Du er solen der trækker
Indebrændt uafbrudt
Til den dag du fortærer os
Og legen er slut

Og når Tåben taler ned
Og når Tåben taler ned
Så får Tåben ret og vi får fred
Og sådan bliver det ved

Jeg har aldrig hørt dig le
Jeg har aldrig hørt dig le
Hvad kunne der ikke
Hvad kunne der ikke ske ved det

Jeg har aldrig hørt dig le...



FAVN er:

Don Falch og Paw Koch

Don Falch: Vokal, guitarer
(solo i 6), tangenter, mundharpe,
mandolin, slideguitar, kor.

Paw Koch: Trommer, slagtøj, kor,
tangenter, tankdrum, klokkespil.

Der ud over medvirker:

Simon Lykkebo: Bas på 2, 3, 5-9, 11, 12 og 14.

Peter Birkedal Peterson: Guitar på 6, 9, 11 (intro) og 12.

Frederik Hvenegaard Christiansen: Guitar på 1 og 4.

Rasmus Møller: Guitar på 1 og 4 (inkl. soli).

Lasse Solevad: Bas på 1 og 4.

Omslag og midtersidefotos: Margot Donkersloot

Øvrige fotos: Margot Donkersloot og Paw Koch

Coverlayout: Paw Koch

Alle sange skrevet af Don Falch
Arrangeret og produceret af FAVN

Dette album er tilegnet
Lisbeth Falch 1949-2012

Kys dine ar...

Titlen nærmest forlanger et fedt cover, så FAVN og vores fotograf til dette album, Margot Donkersloot, lagde hovederne i blød. Ideen om en tatovering med et par kyslæber meldte sig. Jeg gik på jagt efter en tatover. Den første, jeg talte med, var Nicolai Djurslund Liliecrona. Havde han mon kunder, der havde bestilt sådan et motiv? Ja, det havde han faktisk, men det lå nok et stykke ude i fremtiden, men vi kunne jo også bare betale ham for at tatovere motivet på sig selv? Et overraskende forslag fra Nicolai! Vi tog ham på ordet.

Det blev et helt unikt motiv, for Nicolai havde bedt sin kæreste om at tage læbestift på og levere et aftryk. Hun vidste ikke, hvorfor hun skulle gøre det, men det fandt hun ud af, da Nicolai, efter at have tatoveret hendes læber på sig selv, skrev til hende på Facebook: "Så er dine læber på mig for altid, min elskede prinsesse. Kærlighed kan gøre ondt, men jeg vil gå igennem al den smerte, der er i verden for dig. Os to for evigt og altid!"

Til vores store chok omkom Nicolai et par måneder senere ved en tragisk ulykke. Vi hylder med "Kys dine ar", og med albummets cover, mindet om Nicolai, som desværre aldrig fik set det færdige resultat.

Don Falch
April 2015





kavaler gang

Du kom denne vej mens du målte mig
Fra min top og til min tå
Om jeg bestod eller ej
Og så godt jeg ku' holdt jeg fast endnu
En bemærkning lå på tungen men kom aldrig i brug
Jeg var forberedt på enhver granat
Klar med charme som et brækjern i en slikautomat
Jeg havde øvet mig i smarte ting at sige
Men hvad er tørre teorier mod det virkelige liv

Jeg får styr på det hele
I bakspejlets blikfang
Og kigger tilbage på dengang
Du kom gående mod mig
I stolt kavaler gang
Og gjorde min korte lunte lang

Jeg skulle føre an og være en alfahan
Jeg kunne bare overhovedet ikke huske hvordan
Vi fik sat os ned og en evighed
Kom og gik indtil du endelig gabte køben af led
Du sagde barskt hallo tiden har det med at gå
Og jeg vil godt have noget meningsfuldt at bruge den på
Hvad var det du skrev i dit sidste brev
Kom og mød en rigtig mand - jeg tror du overdrev lidt...

Jeg får styr på det hele...

Jeg fremtvang et smil
Kunstig selvsikkerhed
Men du rystede let på hovedet
Så var det pillet ned
Du sagde: "du leder efter nogen
Uden skyggen af held
Find nu først dig selv
Farvel"

Jeg får styr på det hele...

Åh åh åh åh åh åh
Længe har du ventet på mig
Åh åh åh åh åh åh
Længe har du ventet på mig

Lykken skulle være hos dig
Men en fjern stemme kaldte på mig
Højere blev den til jeg gav op
Jeg rejste for at følge den og
Du du forstod
At mit rastløse kogende blod
Aldrig fandt fred
Før mit mål var i sigte et sted
Du venter måske på mig endnu

Hvem gik bare ind
Rendte med den halve vind
Frydeskrig og latter var det vejr som jeg trak
Hvem skulle aldrig dø
Sejlede i de andres sø
Med skuden vendt mod medvind men tog modvinden
Hvem tog chancerne
Med over grænserne
Troede på alting indtil det blev bevist

Stille
Her er så stille

Hvem gik bare ind
Rendte med den halve vind
Frydeskrig og latter var det vejr som jeg trak
Hvem skulle aldrig dø
Sejlede i de andres sø
Med skuden vendt mod medvind men tog modvinden med
Hvem tog chancerne
Med over grænserne
Troede på alting indtil det blev bevist

peer gynt

Hvem ku' findes hvor
Et årti kun tog et år
Nok var enden nær men jeg var lige Peer Gynt
Hvem var med på alt
Lige til det virkelig gjaldt
Og dansede på kanten der hvor verden slap op
Stormvejr indeni
Gennem fred der tog en krig
Over land og vand som en forvirret besat
Vendte jeg skuden brat
Vidste at jeg havde ret
Det jeg havde søgt var det jeg havde forladt

Åh åh åh...

de skrammer som man får

På væggen hænger uret
Jeg for længst har sat i stå
Den evindelige tikken
Gik mig hele tiden på
Jeg er fuldt ud i balance
Og står fast dér hvor jeg står
Med en sang på mine læber
Om de skrammer som man får

Jeg smækker døren bag mig
Og går ud i det fri
Hvor jeg fyldes af en blanding
Af glæde og melankoli
Står en stund og tæller stjerner
Mens sekunderne går
Og jeg føler at jeg skrumper
Med de skrammer som man får

Jeg kunne ikke mærke noget
Ingen smerte, intet chok
Tænkte hvis jeg bare venter
Falder hammeren vel nok
Men tiden gik og intet skete
Mens jeg ventede på hvornår
Kun dig i mine tanker
Og de skrammer som man får

Med et smil på mine læber
Og vindens hånd i mit hår
Er det lille støn i struben
Som et levn fra sidste år
Skub mig tættere på kanten
Jeg vil pløje med min hæl
At leve er at kæmpe
For hinanden og os selv
Og de skrammer som man får

Der stod en superhelt i spejlet
Og han stirrede på mig
Jeg spændte skind og ben og drømte
Vi var ét han og jeg
Udenfor i byens gader
Var det kamp eller flygt
I en by der led af narkolepsi
Lå jeg vågen af frygt

I en tegneserieverden
Var jeg handlingens mand
Virkeligheden var på pause
Eller følte sådan
Vågn op og slå på dine strenge
Sagde en stemme en dag
Og som for mange andre drenge
Var der ingen vej tilbage

Op igen
Jorden kalder
Op igen
Kys dine ar
Op igen
Jorden kalder
Op igen
Du mangler stadig svar

Det var i min 17. sommer
Vores første koncert
Med fem sange som vi troede
Vi for længst havde lært
Vi var band nummer to eller tre
Ved landsbyens gadekær
Jeg stod med siden til og blikket vendt bort
Men det smagte af mere


Du kravler til du pludselig går
Så kommer dagen hvor du står

I spot til spe med tyndslidt hud
Og krænger sjælen ud
I en forløsende eksplosion
Af angst og kommunikation
Her i det nu hvor alting sker
Kan du leve mere

I en verden der lå åben
Havde jeg valgt mig en vej
Lyttede til tusind stemmer
Til jeg fandt en til mig
Tog de tæsk der altid kommer
Når der er noget på spil
Der skal mere til at vælte
Den der ved hvad han vil

Op igen...

op igen



Hvad er det jeg vil her igen
Engang en del af byen
Fremmed nu i den
Men jeg sætter gang på gang tungt min fod
I spor som jeg for længst
Engang efterlod

Dengang jeg var dagdrømmerdreng
I orkanens øje
Med kaos rundt om mig
Blev min virkelighed til fri fantasi
Mens jeg ventede på en verden
Med plads til mig i

Jeg travrer tomme gader
Som jeg igen forlader

Drømmer men konstant lidt på vagt
Hørte sjældent rigtigt
Hvad der blev sagt
I min indre bunker bag lås og slå
Mens den alt for store verden
Bankede på

Og tiden læger
Sår bliver til ar
Men stadig kræver
Spørgsmålet svar
Hvad er det her der kalder på mig
Tænker jeg imens jeg

Besøger gamle steder igen
Byen er i dvale
Som jeg husker den
Alt er skrumpet siden jeg
Groede her
Denne gang er sidste
Jeg kommer ikke mer

genfærd

sidste skridt

Et pludseligt øjeblik
En vinterdag
I egne tanker
For det var mig, der sidste skridt var
Et bånd, guldskæbe
I gulden lænede på en skøjte
Solens pændel og varme på min øje
Og pludselig så jeg at det sidste skridt var op til mig selv

Så gav jeg slip og
Ku' sværge at jeg så et sprallende tov
For enden tumlede en version af mig selv
Som snart forsvandt uden en lyd til farvel
Kom til mig selv men
Var afgjort ikke mere den samme som den
Der før var havnet på det selv samme sted
Og havde sluppet noget han alt for længe havde slæbt med

Jeg er endelig
Lige så fri som
Jeg tror man kan forvente at blive så
Jeg ser mere frem end tilbage
Jeg har lagt
Sidste hånd på
Det du aldrig kan lave om på
Og holder godt fast i i dag

Rundt i manegen
Det hjælper lidt så man gør det igen
Aldrig aldrig mer' anonymitet
I symbiose med det triste tapet
Fra spot til spotlight
Som slagene går mere fit for fight
En voksen krop med et barn som pilot
I høj pendulfart mellem genial og stor idiot

Jeg er endelig...

Jeg tæller hver rynke i panden
Fortiden indhenter alle
Jeg sprang ud i livet
Og lærte mig selv
Hvordan man holder op med at
falde

A man with a beard and mustache, wearing a plaid shirt, is shown in a close-up shot. He is resting his chin on his right hand and looking off to the side with a thoughtful expression. The background is softly blurred, showing what appears to be a window with light coming through. The overall tone is calm and contemplative.

drøm din nye drøm

Drøm din nye drøm
I den nye nat
Og når dagen gryer
Rejs dig og tag fat
Dybt nok indeni
Tror jeg at du vil
Finde alle de
Kræfter der skal til

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

WWW.FAVN.NET

1. hvis det gør ondt
2. første sal
3. nu har du låst mig ude
4. stille derude
5. så sent som i går
6. farvel til verden
7. tåben
8. kavalergang
9. peer gynt
10. de skrammer som man får
11. op igen
12. genfærd
13. sidste skridt
14. drøm din nye drøm

PRODUCERET AF FAVN
ALLE SANGE SKREVET AT DON FALCH
INDSPILLET OG MIXET AF PAW KOCH
I HULIGENNEM.NU LYDSTUDIE
MASTRET AF LEVI SEITZ, BLACK BELT MASTERING
OG PAW KOCH, HULIGENNEM.NU LYDSTUDIE

WWW.FAVN.NET

(C) BREAK THESE RECORDS 2015
ALL RIGHTS RESERVED
F-A-V-N-2-0-1-5-1

nob